

Maud Vanhauwaert – Witruimte. Tekst A (zonder uitleg)

Uit: *Het stad in mij* (Das Mag, 2020)

Witruimte

zullen we open witte vlaktes
want het lijkt alsof met de poolkappen
ook de witruimte in onze bedrukte
hoofden verloren gaat

zullen we de stralen van de A
niet verzuren tot de schreeuwerige
spetters van Leon Van der Neffe
dat dit niet de stad van 't schelden wordt

in al die talen waarin wij hier wonen
ontplooiën open witte vlaktes
want het is in onze sprakeloosheid
dat wij elkaar het best verstaan