

Maud Vanhauwaert – De stoet trok voorbij. Tekst A (zonder uitleg)

Uit: *Het stad in mij.* (2020)

De stoet trok voorbij

De stoet trok voorbij
En wij sliepen

De stoet trok voorbij
Zong opzweepende liederen
En wij sliepen!

De stoet trok voorbij
Schreeuwde met wel duizend
Roodgloeiende kelen
En wij sliepen!!

De stoet trok voorbij
Schreeuwde met – wat zeg ik –
Wel honderdduizend
Roodgloeiende kelen
En wij sliepen!!!

De stoet rok voorbij
Roffelde op carrosserieën
Zette jachthoorns in
Verhitte het klimaat
En wij sliepen!!!!

De stoet trok voorbij
Drong zich binnen in onze huizen
Trok de lakens onder ons vandaan
Schreef er nieuwe leuzen op
Spande die aan
En wij sliepen!!!!!

Terwijl we droomden dat
Een stoet voorbij trok
En wij sliepen
Terwijl wij droomden
Dat een stoet voorbij trok
Zelfs in onze dromen
Sliepen wij

En toen wij eenmaal wakker werden

Loom en zweetend uit het raam hingen
Zagen wij geen stoet meer
Alleen verlaten straten
Met een klein haast aandoenlijk
Zwellend riviertje
Van glinsterend

Smeltwater