

Edward van de Vendel – Vuur in het voorjaar. Tekst A (zonder uitleg)

Uit: *De zombietrein en andere gedichten* (Querido, 2018)

VUUR IN HET VOORJAAR

In februari en maart
beginnen de weken
dat bolletjes
en knolletjes
zichzelf ontsteken.
Als langzame vuurpijlen
en langzame raketten
komen ze
de
grond
uit
zetten.
vrolijk en zacht.

Het ontploft in kleur.
Het ontploft onverwacht.
De natuur telt de maanden
anders af,
anders op,
maar je kunt het
niet missen.
Dat stille geplop,
omdat overal vogels
juichen naar elkaar.
En dit is
wat ze zingen:
GELUKKIG NIEUWJAAR!