

*NL Babs Gons – Toni Morrison. Tekst A (zonder uitleg)*  
uit: *Hardop. Spoken Word in Nederland* (Atlas Contact, 2019)

## **Toni Morrison**

Miss Toni Morrison,  
schrijf alsjeblieft voor dat meisje wier moeder  
niet weet dat je een afro niet droog moet uitborstelen  
omdat het haar dan afbreekt.  
Voor alle kinderen die netter moeten zijn dan de rest,  
meer in de pas moeten lopen,  
zich beter moeten gedragen dan anderen  
om geen aanleiding te geven  
want je bent al...  
Voor de meisjes die weten dat ze nooit schattig gevonden zullen worden,  
hoeveel strikjes ze ook in hun haar dragen.  
die zichzelf nooit zullen terug zien in de modetijdschriften en reclames.  
Schrijf voor alle meisjes  
die *Anna Karenina* en *Eline Vere* lezen  
zodat ze weten dat er ook iemand over hen schrijft.  
Bij hen naar binnen kijkt.

Miss Toni Morrison,  
schrijf opdat we weten wat onze overgrootmoeders deden  
uit liefde voor hun kinderen.  
Schrijf over Margaret Garner  
hoe ze haar kinderen wou beschermen tegen de meester  
en de zweep.  
Schrijf over slavernij  
ook al wil niemand erover horen,  
Slavernij, slavernij, slavernij!  
Laten we het er wél over hebben.

Vertel het tot iedereen erover weet.

Tot iedereen weet van de Underground Railroad,  
over de meer dan honderdduizend mensen die zo probeerden te ontsnappen  
van de plantages.

Over hun geheime taal, de codes, over de spirituals.

Over Harriet Tubman.

Zing haar favoriete lied,

'Swing low, sweet chariot

Coming to carry me home'

want als je dat hoorde wist je dat je kon ontsnappen

naar het beloofde land

naar het Noorden.

Vertel het verhaal van de bungelende lichamen aan de bomen in het Zuiden.

Laat Nina Simone zingen over strange fruit.

Geef ons een stem, een plek, een geschiedenis.

Miss Toni Morrison,

schrijf hoe het is, hoe het voelt, hoe het wringt.

Geef ons ons Harriet Tubman, Frederick Douglass,

Zumbi dos Palmares, Tula, Margaret Garner, Nat Turner, Sojourner Truth, Anton de Kom.

En al die namen die verloren zijn gegaan.

Breng ze terug in onze harten,

leg ze terug op onze lippen,

schrijf ze tussen onze pagina's.

Kijk bij ons naar binnen.

Miss Toni Morrison,

schrijf ons een wereld

waarin we passen

en waarin we weten waar we vandaan komen.

Kijk bij ons binnen.

Dan doe ik het ook.

Dan schrijf ik de verhalen over de kinderen wier vaders zijn gebroken  
door de oorlog, door gevangenschap,  
wier moeders niet willen loslaten.

Dan schrijf ik verhalen  
van trots en moed en kracht en pijn  
dan schrijf ik de blues en de gospel  
en over liefde,  
zodat we onszelf kunnen zien  
weten waar we vandaan komen,  
en van onszelf kunnen houden.

En vrij kunnen zijn.