

Michaël Slory – Uitgedroogd. Tekst A (zonder uitleg)

Uit: *Alsof men alles loslaat* (In de Knipscheer, 2018)

Uitgedroogd

Bij de bron
van dit geschrift
zult u misschien
geen water vinden,
geen glinsterend gras,
noch murmelend geluid.

Bij de bron
van dit geschrift
vindt u een hart
dat verdronken is
in een woestijn
van verdriet
omdat de horizon
er altijd uitbleef.