

Michaël Slory – Kokospalm. Tekst A (zonder uitleg)

Uit: *Album van de Caribische poëzie* (Rubinstein, 2022)

Kokospalm

Kokospalm,
onder de vloeiende wind
luistert het gedicht
en zuivert zich.

Nee, hier is geen eenzaamheid.

Kijk, het gras groeit.
De vogels zingen.
En één en al omarming
is de ruimte.