

Michaël Slory – Het gordijn van de regen op de rivier. Tekst A (zonder uitleg)

Uit: *Alsof men alles loslaat* (In de Knipscheer, 2018)

Het gordijn van de regen op de rivier

Tussen de amandelbomen
De nevel van de regen.

Een vogel
Stijgt uit de golven:
Grijs, wit?

Als de nevel zelf.

Dan vervaagt het getij,
Dan vervaagt alles.

Verdwenen de vogel!
Verdwenen de rivier!

De nevel verovert het water!
De regen verovert het water!