

Ilja Leonard Pfeijffer – Sonnet voor Boetsja. Tekst A (zonder uitleg)

Uit: *NRC* (15 april 2022)

Sonnet voor Boetsja

Ik ken gedichten waarin witte zwanen
bij maneschijn het zwarte water minnen,
de vogels aan hun liefdesnest beginnen
en vlinders dansen tussen de platanen.

Vergeet de bloemen niet, het gras, klimop en
de rest van het poëtische tableau.

Ik ken gedichten waarin alles zo mooi rijmt,
dat heel het leven lijkt te kloppen.

Maar een gedicht waarin men maan bekrast
en hoop als vogels uit hun nesten schiet,
waarin elk lief als een gestorven zwaan

op straat ligt en waarin de vlinders vast-
gebonden en verkracht zijn, ken ik niet.
Een dergelijk gedicht mag niet bestaan.