

*Dounia Mahammed – Een papier. Tekst A (zonder uitleg)*

Uit: *Salut copain*. (De Nieuwe Toneelbibliotheek, 2015)

Een papier zei eens tegen een man:

WEG

De man keek naar het papier.

Hij had al eens papier gezien, de man.

Hij had zelfs papieren verzameld,

alle soorten en formaten.

Hij had ergens gehoord dat dat belangrijk was.

Dit papier kende hij niet.

WEG, zei het.

Hij zette een stap

om te zien of hij dan weg was.

Want waar was dat dan?

Hij was niet echt ergens,

ook niet echt nergens,

maar hij was wel, dacht hij.

Hij keek naar het papier:

WEG

zette een stap

keek naar het papier

zette een stap

keek naar het papier

zette een stak

steek naar het pap –

keek naar de WEG

zette een pap –

keek naar een stap

zette een keek

stak naar het pap stap

keek naar het weg pier

stap naar het

stoep stap

stop –

Zo gaat het verhaal door.