

*Tom Lanoye – Programma. Tekst A (zonder uitleg)*

Uit: *De meeste gedichten* (Prometheus, 2019)

## **Programma**

Weet ik veel hoe poëzie eruit  
moet zien. Niet dat statische,  
dat uniforme. Daar hou ik niet  
zo van. Dezelfde toon herhaald  
tot in den treure, en dat dan  
“vormvastheid” noemen, of “een  
eigen stem”, dat soort gelul.  
Nee, daar hou ik niet zo van.

Geef mij dan maar het favoriete  
snoepgoed uit mijn jeugd. De  
toverbal. Je zuigt en zuigt  
maar, telkens komen er andere  
kleuren te voorschijn en voor  
je 't weet, heb je helemaal  
niets meer. Dát is het, vind  
ik. Zoiets. Ongeveer.