

*Hans Hagen – Water. Tekst A (zonder uitleg)*

Uit: *Hoe angst klinkt* (Querido, 2012)

**Water**

ik draag boten over zee

ik golf ik schuim ik spat

vissen jaag ik door mij heen

zwemmers laat ik binnen

regendruppels springen op

spetters rimpels kringen

ik knaag gaten in een rots

vuur houdt mij niet tegen

dampig ben ik zacht en nat

of hard als ijs zwart en glad

ik schiet als hagel val als sneeuw

ik kabbel klots en klater

ik kaats van zon en maan het licht

en spiegel je gezicht – water