

Giselle Ecury – Dividivi. Tekst A (zonder uitleg)

Uit: *Album van de Caraïbische poëzie* (Rubinstein, 2022)

Dividivi

'teken een boom'
zei de juffrouw op school
en ik schetste een dividivi
die scheef uit mijn papier ontstond
en groeide in mijn dromen
wees naar mijn geboortegrond
heimwee in zijn takken
ze begon hem uit te vlakken

koud met koele hand
want:
ze wilde een wilg
in een winterwit land
omdat de kalender dat eiste
mijn werkelijkheid
verdeelde geen tijd
vergrijsde
zonder seizoenen

ik staarde naar mijn schoenen
de zon stond in brand
achter mijn ogen
scheen op wat nog over was
van mijn dividivi
schaduw bewogen
mijn potlood
zweeg in alle talen
de stilte van de klas
bleef zich ademloos herhalen