

*Emma Crebolder – Aan de kapstok hing mijn vaders jas. Tekst A
(zonder uitleg)*

Uit: *Verzoenen* (Nieuw Amsterdam, 2014)

Aan de kapstok hing mijn vaders jas

Aan de kapstok hing mijn vaders jas
als een geurig onderduikadres.
Buiten stond een smalle kippenren
met maïskolven tegen het gaas
opgetast. Aan het zicht onttrokken
daalden daar vluchtelingen af.

Na de oorlog groef mijn broer
verder aan ondergrondse gangen.
Ik verbleef bovenaards om bij vaders
thuiskomst de wolken uit te hangen.