

Geert Buelens – De adem van het bos. Tekst A (zonder uitleg)

Uit: *Zwemlessen voor later. Klimaatpoëzie.* (Uitgeverij Vrijdag, 2020, p. 152)

De adem van het bos

het is niet te overzien
maar dit
hier
wel

als je op je knieën gaat
zie je het niet
beter
is het de ogen te sluiten
en de wind te voelen
die opsteekt
vlak voor de storm

dan voltrekt zich iets
als
aanzwellend geprevel

geen stilte dus
maar ze geven ook mee

dat doen ze in groep

ze blazen het stof
van zich af
en staan sterk