

*Joost Baars. Het geritsel van bomen is. Tekst A (zonder uitleg)*

Uit: *Binnenplaats* (Van Oorschot, 2017)

## **Het geritsel van bomen is**

het geritsel van bomen is  
niet het geritsel van bomen.

het is Jouw stem. het geritsel  
dat altijd hetzelfde is, is niet

altijd hetzelfde. het opent me,  
dringt bij me naar binnen, naar de

plek waar Jij hoort, waar Jij blijkt  
te ontbreken. daar hoor ik

Je vredig woedende neren, niet  
het geritsel, maar het geritsel

dat het geritsel doet klinken,  
uit een plek in mij die niet klinkt,

waar de taal waarmee ik dit zeg  
niet bestaat, totdat Jij het zegt,

waar Jij wordt geboren in het geritsel  
van het geritsel van het geruis–

loze ritselen, en mij erin maakt.